

Kontaktblad



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

42^e Jaargang nr. 2 – september & oktober 2016

Onze diensten worden gehouden in:

“Het Centrum”

van de Nederlands Hervormde Kerk Veendam

J.G. Pinksterstraat 5

9641 AX Veendam

Voorganger

H. Jonker

Kerkstraat 97

9649 GP Muntendam

Inhoudsopgave

Ter overdenking:

“Ik zie nu dat U een profeet bent”

Pag. 3/4

In Memoriam:

Br. Marinus de Graaf Pag. 5

Mededelingen Pag. 6

Zonsondergang Pag. 6

Rooster & Spreuk Pag. 7

“in gedachtenis gebracht” Pag. 8/9

U de vreugde van mijn hart Pag. 10

Giften

Giften voor het
Kontaktblad of de
Gemeente kunnen
overgemaakt worden op
bankrekeningnummer:
NL16ABNA0572168934
t.n.v. REGVeendam

Correspondentieadres

Kerkstraat 97
9649 GP Muntendam
0598-614732
Internet:
www.REGVeendam.nl

Disclaimer

De redactie kan uw aangeleverde tekst inkorten en/of redigeren, of niet opnemen.

“Ik zie nu dat U een profeet bent”



"en Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet"

In het evangelie van Johannes kunnen we lezen dat Jezus door Samaria ging. Hij kwam in de stad Sichar, nabij de Jakobsbron.

Hij was moe en rustte bij die bron. Er naderde een vrouw en Christus vroeg haar om water, want Hij had dorst. De vrouw verwonderde zich, hoe kon een Joods iemand een Samaritaanse om water vragen?

De verhoudingen tussen beide volken lagen al jaren scheef, dit begon eigenlijk al bij de afscheiding van het 10 stammenrijk en groeide door de loop der jaren steeds verder uit elkaar.

Nu vroeg een Joodse man haar om water. Zij kenden Hem niet, ook toen Hij zei: *"als je eens wist met Wie je sprak, zou je Hem graag water geven."* *"Bent U dan nog belangrijker dan onze vader Jakob?"* *"Ja, want Ik kan u water geven waarvan u nimmer meer dorst zal hebben, tot in het eeuwige leven toe zelfs."*

"Here, geeft mij dan ook van dat water." Jezus zeide dan tot haar: *"ga naar huis en roep je man."* Maar ze had geen man, "nee", zegt Jezus, *"dat klopt, maar je hebt wel vijf mannen gehad en die je nu hebt, is ook je man niet."*

"Ik zie nu dat U een profeet bent."

Dat is herkennen en ook erkennen, wie onze Heiland werkelijk is.

Dat zijn die mensen die belijden, dat ze dorst hebben naar dat eeuwig woord van Hem. Die zochten en hebben gevonden, die er achter zijn gekomen dat aardse dingen er helemaal niet toe doen.

Het zijn die mensen die dorst hebben; niet naar goud of geld, niet naar genot of kennis, niet naar bezit of grote macht, al die zaken tellen niet meer mee om straks in die grote stad te komen.

Daar telt je geld, of wie en wat je bent, niet meer mee! De mensen die hier in de tekst bedoeld worden, hebben dorst naar God, ze verlangen naar Hem. Ze weten: hier beneden is het niet, ze willen graag drinken uit de Bron van levend water, anders zullen ze sterven, dat weten ze!

Hebt u dat ook, die dorst en dat graag willen wonen bij God de Vader?

Het kost niets, wij hoeven er helemaal niet voor te betalen, wij hoeven er niets voor te doen, alleen maar: "*dorst hebben*", versmachten van dorst naar het heil, naar Hem, en ons in Hem verheugen.

Want: een ieder die van dit water drinkt, krijgt nooit meer dorst! We mogen net als die vrouw bij de bron vragen: "*Here, geef ons te drinken.*"

*Laat door mij Uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later
dat Uw Geest over allen koom.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
Kom, Heer Jezus, in U kracht.
Kom... Heer Jezus in Uw kracht.*

In Memoriam

"wobin soll ich mich wenden, wenn Gram und Schmerz mich drücken? Zu dir, o Vater komm ich in Freud und Leiden"

Heden is uit ons midden weggenomen mijn innig geliefde, zorgzame man, onze lieve vader, schoonvader, opa en opa de Graaf

Marinus de Graaf

Maartensdijk, 14 mei 1926

Groningen, 1 augustus 2016

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 5 augustus om 13.30 uur in de aula van het uitvaartcentrum "Buitenwoelhof", Langeleege 54 te Veendam.

Overijsellaan 42, 9642 HT Veendam

Na jaren van aflopende gezondheid is br. de Graaf overleden op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Hij was een trouwe bezoeker van onze Gemeente, altijd aanwezig en steeds behulpzaam met raad en daad. God zegende hem, zijn gezin, zijn familie en de Gemeente rijkelijk met zijn 90- jarige leeftijd.

In de dienst werd ondermeer Psalm 23 aangehaald: *"de Heer is mijn Herder"* en zijn graag gezongen lied was: *"Zie, Ik, de Heer, sta aan de deur uws harten."*

De Heer leidt mij in stille wateren, Hij verkwikt mij, ook al ging ik door de doodsvallei, ik zou geen kwaad vrezen want: *"de Heer is mijn Licht en is mijn Heil, voor wie zou ik bang zijn?"*

De dood is de geboorte van een nieuw leven, een leven zonder pijnen, zonder die benauwdheden. *"zalig zijn die mensen, die in de Here sterven"*

Dat de Here ons trooste in dit verlies en ons moed, kracht en gezondheid geeft voor de toekomst, vooral voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Mededelingen uit de Ré Evangelische Gemeente Veendam

Volgende editie



De volgende editie van het Kontaktblad verschijnt eind oktober 2016.

Deadline voor het aanleveren van kopij is:

vrijdag 14 oktober 2016.

U kunt dit sturen naar ons correspondentieadres.

Financiën

Langs deze weg bedanken wij U weer voor de ontvangen giften.

Zonsondergang

Vrijdag 2 sept. 20.24 uur
Vrijdag 9 sept. 20.08 uur
Vrijdag 16 sept. 19.51 uur
Vrijdag 23 sept. 19.35 uur
Vrijdag 30 sept. 19.19 uur

Sabbat 3 sept. 20.21 uur
Sabbat 10 sept. 20.05 uur
Sabbat 17 sept. 19.49 uur
Sabbat 24 sept. 19.33 uur

Vrijdag 7 okt. 19.02 uur
Vrijdag 14 okt. 18.47 uur
Vrijdag 21 okt. 18.32 uur
Vrijdag 28 okt. 18.18 uur

Sabbat 1 okt. 19.17 uur
Sabbat 8 okt. 19.00 uur
Sabbat 15 okt. 18.45 uur
Sabbat 22 okt. 18.30 uur
Sabbat 29 okt. 18.16 uur

Rooster voor de maanden september en oktober 2016

Sabbat	3 sept	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	10 sept	Themadienst
Sabbat	17 sept	Prediking H. Jonker
Sabbat	24 sept	Bijbelstudie
Sabbat	1 okt	Themadienst
Sabbat	8 okt	Bijbelstudie
Sabbat	15 okt	Bijbelstudie H. Jonker
Sabbat	22 okt	Bijbelstudie
Sabbat	29 okt	Prediking H. Jonker

Wijzigingen voorbehouden!

Spreuk

"want de Vader heeft de Zoon lief, en toont Hem alles wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert!"

“in gedachtenis gebracht”



Een profeet schreef het volgende:

"zoek de Here, alle gij zachtmoedigen in het land, allen die Zijn recht werken. Zoek de gerechtigheid, zoek de zachtmoedigheid: misschien zult gij verborgen worden in de dag van het oordeel van God"

Deze profeet schreef dit niet uit eigen belang, God waarschuwt de mensheid via hem, voor wat in de nabije toekomst staat te gebeuren.

Maar weinigen zullen zich tot de Here keren, ze zijn Hem vergeten, ze gaan zo op in hun eigen leven dat ze de Here al lang uit het oog verloren zijn: *"het geloof is iets voor oude en zieke mensen, die niet meer in deze tijd mee kunnen."* Nee, in deze maatschappij past geen God meer, we willen niet meer afhankelijk zijn, we willen niet meer aan regels gebonden zijn: *"wij willen vrij zijn."*

Men heeft Hem dan ook radicaal uitgeschakeld, als het ware buiten de deur gezet! Alles wat met God te maken had, is weg. Er wordt nog weinig over God gesproken, zo gaat dat en het wordt nog steeds erger! Maar God grijpt straks toch echt in en hard ook.

Als voorbeeld wordt het nieuwe Babylon genoemd, het wordt het centrum van de God-verlaten wereld. Deze stad is God met opzet vergeten, maar God zal niet vergeten wat ze allemaal heeft misdaan! Hoe staan het er nog maar?

"en de grote stad viel in drie stukken uiteen, ook de steden der volken stortten in, en het grote Babylon werd door God in gedachtenis gebracht."

Soms begrijpen de gelovigen er echt niets van dat God zich in deze wereld ogenschijnlijk zo laat uitschakelen, dat bijna niemand het nog over Hem heeft. Dat het soms lijkt alsof Hij niets laat merken aan die mensen, die met Hem afgedaan hebben.

Maar God weet het wel! Wij hoeven ons niet af te vragen of God het wel weet, nou, reken maar van wel! Door God's ingrijpen veranderen die grote mensenlijke steden, ze dachten onaantastbaar te zijn, ze veranderen in puinhopen, als een kaartenhuis zakt alles in elkaar, nee, God is Babylon echt niet vergeten! Op Zijn tijd zal Hij ingrijpen en recht gaan spreken. Wij vergeten wel gemakkelijk wat we fout deden, maar God niet! Gelukkig mogen we onze zonden voor de Here belijden en vragen om vergeving, Hij wil en zal onze zonden kwijtschelden en vergeven, dat kan door het bloed van het Lam.

Ach, weet u wat die oude profeet Zefanja nog maar eens schreef, hij begint zijn hoofdstuk zo: *"doorzoek uzelf naauw, heel naauw."*

Een kind van God hoeft niet bang te zijn voor dat laatste gericht, hoe zwaar dit misschien ook moge zijn. God laat ons dit zien in Zijn Woord, maar de vraag blijft staan: *"waar wil je straks wonen, in Babylon of in het nieuwe Jeruzalem, blijf je een bewoner van de wereld of straks van de hemel."*

Men kan en mag nog steeds kiezen.

*Zo spreekt de Heer: Mijn weg zal Ik u wijzen,
U ziet Mijn oog, waarheen gij ook zult reizen.
Wie God ontvloed, heeft ondergang te vrezen
Wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen!*



“U de vreugde van mijn hart”

Ziet u mijn rusteloze hart,
Dat naar U vraagt op antwoord wacht. Luister o Heer waar moet ik heen,
ik heb U nodig U alleen

Geef mij het levend water Heer,
mijn bron staat droog ik heb niets meer. Houd mij met beide handen vast
en troost mijn rusteloze hart

Jezus laat Uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn. U die mij naar het
water leidt, een bron in de woestijn. Vreugde vervult mijn hart, liefde
stroomt bij mij binnen,
Jezus U bent mijn kracht o Heer,
U de vreugde van mijn hart

Water dat opwelt uit een bron een plaats waar ik U tegenkom.
Water dat sprankelt en dat leeft, het nieuwe leven door de Geest.

Jezus laat Uw aanwezigheid mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt, een bron in de woestijn
Vreugde vervult mijn hart, liefde stroomt bij mij binnen
Jezus U bent mijn kracht o Heer U de vreugde van mijn hart



Ré Evangelische Gemeente Veendam

Op 31 mei 1935 vond de officiële stichting van de Ré Evangelische Gemeente plaats. De naam Ré Evangelische Gemeente geeft duidelijk de bedoeling van de gemeente weer: “het teruggaan naar het reine evangelie.” Met als doel de bijbel alleen te gebruiken, zonder menselijke bijvoegselen.

Geloofsbelijdenis

Op grond van de Godsopenbaring in de Natuur en Schriftuur geloven wij, dat de Bijbel (Heilige Schrift) de EENIGE, VOLMAAKTE Richtsnoer voor het geloofsleven is en dat in dit Boek der Waarheid VOLKOMEN door God het verlossingsplan en de Weg der zaligheid is geopenbaard (**Joh. 7:38**).

Op grond van dit Boek der Waarheid geloven wij:

- a. In God den Vader; in Jezus Christus Zijnen Zoon, die de Schepper en Onderhouder is en in den Heiligen Geest (**Joh. 16:13**);
- b. Dat we ons bewust moeten zijn van het kinschap Gods door de wedergeboorte des harten en de vergiffenis onzer zonden (**Joh. 1:9**);
- c. In de persoonlijke wederkomst van Christus (**Hand. 1:11, Matth. 24:42**);
- d. Dat de Here een geheiligd leven van ons vraagt;
- e. Dat de Wet des Heren (10 geboden) voor alle tijden en voor alle mensen bindend is (**Pred. 12:13**);
- f. Dat de Overheid Gods dienares is, tot bescherming der goeden en tot straf der bozen en dat wij haar gehoorzaamheid verschuldigd zijn, echter met dien verstande, dat wij God meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen (**Rom. 13:1-7, Hand. 5:29**);
- g. Dat wij niet meedoen aan daden van geweld en bloedvergieten (**Ex. 20:13**);
- h. Dat wij geen verbond met de wereld aangaan en geen politieke plannen huldigen (**Joh. 18:36, 2 Cor. 6:14**);
- i. Dat wij ons houden aan de minimumeis inzake het spijsverbod door den Heiligen Geest zelve vastgelegd: “Onthouding van afgodenoffer, bloed en van het verstikte” (**Hand. 15:29**);
- j. Dat door de opstanding der doden de in Christus ontslapenen met onsterfelijkheid zullen worden bekleed (**1 Thess. 4:13-16**);
- k. Dat het iemands vrijwillige keuze moet zijn door den doop een zichtbaar verbond met Jezus te sluiten en dat dit de toetreding en instemming der geloofsbelijdenis betekent (**1 Petr. 3:21**);
- l. Dat alle leden der gemeente geroepen zijn ter gedachtenis van het lijden en sterven van Christus, gemeenschappelijk het Heilig Avondmaal te vieren voorafgegaan door de voetwassing, zo menigmaal de gemeente het goed oordeelt en de omstandigheden het toelaten (**Joh. 13, 1 Cor. 11:23-26**);
- m. Dat de gemeente des Heren wordt gevormd door hen, die deze belijdenis uitspreken met woord en daad en wij ons vrijwillig laten vermanen, bij aldien wij vallen in zonden van leer en leven (**Matth. 16:18 en 18:15-17**).



Ré-Evangelische Gemeente
Veendam

Elke Sabbat samenkomsten

Aanvang: 10.30 uur

Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie

Onze diensten worden gehouden in:

"het Centrum"

v/d Nederlands Hervormde Kerk

Veendam

J.G. Pinksterstraat 5